

Donderdag 9 juni 2022 poesta's Hortobágy

Het zou een mooie, warme dag worden, hoewel deze keer de ochtend begon met een paar buien, ook in het dal van de Tisza. Daar moesten we naartoe: Roodpootvalken en Grote trappen vandaag! Met de veerboot de Tisza over gevaren en daarna rijden we de poesta's in. Prachtig die eindeloze steppevlaktes, de grote groepen Hongaarse stepperunderen. Vanwege de eerste regendruppels, koffiedrinken met palacsinta's, pannenkoeken, bij de ingang van het Hortobágypark. En dan start ons programma. Goed uitkijken naar de kleine klapekster en natuurlijk de Roodpootvalken.

We maken een prachtige wandeling naar een roekenkolonie en omdat de Roodpootvalken de nesten gebruiken van de Roeken, komen we die daar natuurlijk tegen! Het is een heel bijzondere ervaring te lopen in dit landschap. Wat mij deze dagen iedere keer in de poesta opviel, was de bodemsoort, de zwarte löss en de zilte begroeiing. Zodra je buiten was, kwam er met de wind de sterke geur van de bloeiende olijfwilg naar je toe. De olijfwilgen waren hier hele grote struiken die her en der op de poesta groeien. Tussen het gras vaak velden alsem, hoe lekker ruikt dat als je er overheen loopt! De Roodpootvalken, we hebben ervan genoten. Om de Trappen te zien, pas aan het eind van de middag, hebben we nog een paar stops gemaakt. En dat was niet voor niets: Kleine klapekster, Wielewaal,, Kiekendieven, Hop, Boomkickers, Zomertortels, Gele kwikken, enz. Een watertje met Steltkluut, was leuk Maar we zijn hier wel verwend met watervogels.

En dan met de gids hobbelt hobbelt door de steppe naar de plek van de Grote trappen. Onderweg kregen we een schouwspel van de Sizzls, de grondeekhoorns, te zien en toen, weliswaar vrij ver weg, maar met de telescoop goed te zien: een zevental Grote trappen. Zelfs een paar Kraanvogels liepen er rond. Wat heb je dan uiteindelijk nog te wensen?

Marjolein Kleijze