

Zaterdag 11 juni 2022

We begonnen onze dag met een ontbijt een half uur eerder dan voorgaande dagen omdat we een lange rit naar onze bestemming voor vandaag zouden hebben.

Vier van de deelnemers aan onze reis hadden behoefte om bij hun verblijflocatie te blijven en zich te vermaken met wat ze daar aantreffen.

Dus in 2 busjes, met 11 mensen gingen we op pad naar natuurpark Hotobagyi Nemzetti. De rit zou zo'n 2,5 uur duren. Op de heenrit reden we over binnenwegen en konden genieten van de prachtige natuur onderweg. Af en toe zagen we scharrelaars en bijeneters.

In het natuurpark gingen we wandelend langs zij van visvijvers, mooie meren en een treinrails naar het eindpunt van het treinwagonnetje lopen. We begonnen de excursie met de waarneming van de zwarte roodstaart en ringmussen.

Onze gids Rob heeft ons vooraf uitgelegd hoe we de zang van de buidelmee konden herkennen. En inderdaad hoorden we vrij snel de buidelmee en konden we deze prachtige vogel ook bewonderen in een in aanbouw zijnde buidelnest. Echte architecten zijn deze bijzondere vogels. Heel goed konden we het weven van het nest in aanbouw aanschouwen.

Vandaag was het weer bijzonder aangenaam, zomers warm met een verfrissende wind. Zo konden we al lopend heel wat mooie waarnemingen doen zoals de Witwangstern, de Grote en Kleine zilverreiger, de Purperreiger, de Kwak, de Ralreiger de Koerreiger en ook de Blauwe reiger. We zagen Lepelaars in het water eten zoeken en overvliegen. Zwarte ibissen vlogen over en ook Kleine aalscholvers. In de bus op de heenreis hadden Erica en ik het verschil tussen Visdiefjes en Witwangsterns bestudeerd, waardoor we eigenlijk direct de Witwangstern konden waarnemen. Al lopend konden we ook de Grote vuurvlinder, de Grote oosterse vos, Breedscheenbeenjuffers, Oeverlibellen en Lantaarntjes zien. En ondertussen hoorden we overal om ons heen Nachtegalen



Grote vuurvlinder

zingen.

Aan het eindpunt van de treinrails waren meerdere kijkhutten te bezichtigen, waardoor heel mooi een Waterkoniijn en Watergentiaan gezien konden worden.

Het treintje vertrok om 15.15 uur precies voor de laatste terugrit. En iedereen die de excursie meeliep zat in deze laatste trein, behalve Betty, die een halte later zich bij ons voegde.

Met deze treinreis kwam een einde aan deze prachtige excursie terwijl de Stern, de Aalscholvers, Lepelaars en Purperreigers over ons heen vlogen. Fantastisch.

Teruggekomen op onze verblijfplaats genoten we nog een laatste maal van de avondmaaltijd omdat vandaag onze laatste dag van deze Hongarijereis was. Na de maaltijd bedankten Greetje en Erica alle

deelnemers aan de reis d.m.v. een positieve persoonlijke groet aan elk, en met een quiz die samengesteld was door Hans en Martin, die hun eigen vragen voorlezen onder leiding van Erica. Hiermee kwam een einde aan een prachtige reis in Hongarije en aan deze fijne dag.

Martin van Rees.